

BERTEN RODENBACH

DE VOORVECHTER
VAN VLAANDEREN

DOOR JEF NYS



BERTEN RODENBACH

DE VOORVECHTER
VAN VLAANDEREN

DOOR JEF NYS



UITGEVERIJ HET VOLK – GENT
D/1980/2345/7



Hij heeft toch die flessen niet laten vallen.



4

Berten! Waarzit je? Wat heb je weer uitgespookt?



?! O wijn!... zo fijn!... pure zonneschijn!... kon je maar steeds in mijn buikje zijn!...



Silvie! Silvie! Ons Bertje is zat!... en hij dicht!... Hij kan dichten!!



ERSCHUILT NIET ALLEEN EEN DICHTER IN DE KLEINE ALBRECHT. OOK IN HET TEKENEN IS HIJ EEN HELE BAAS. VOORAL ALS MOEDER HEM EEN OF ANDER SPROOKJE VERTELT.



5

Dat moet ik op papier zetten. Waar kan ik er vinden? Inde winkel, in de lade van de toonbank.



Zie je wel, een groot dik boek!



Boven op zolder zit ik rustig.



ONDERWIJL ZOEKT VADER RODENBACH OVERAL NAAR ZIJN KASBOEK.



5 AVONDS LAAT WORDT HET BEWUSTE BOEK GEVONDEN

Wel wel... hier is hij!... maar wat is er mee gebeurd?



Oei-oei-oei!... die snotneus heeft alles vol ventjes gekrabbeld! Over al m'n rekeningen!... Silvie, je hebt hem weer van alles verteld zeker?



'N PAAR JAREN VERLOPEN EN ALBRECHT
HEEFT AL ENKELE BROERTJES EN
ZUSJES BIJGEKREGEN.

Hoor! Trompetten!
Er is iets te doen!



Hoera, de poppenkast is er!



Jongens, dat is prachtig! Zo iets
moet ik ook in elkaar krijgen!



Onze Berten loopt zote piekeren.
Hij is weer iets van plan!



MIDDE IN DE NACHT In geen geval
dieven, die gaan
Hoor Juul, wat is dat voor 'n geklop zachter te werk.
en gebots? 'k Zal ns gaan
verkennen!



Verdorie, het bed van Bert is leeg!
Waar zit die en wat voert hij uit??



't Lawaai komt uit het
magazijn. Wat zit hij
in godsnaam te doen?



Berten! Wat maak
jij daar kapot?



Niks, va, ik timmer
alleen maareen
poppenkast ineen!

Ik zal u eens leren
poppenkasten midden in
de nacht!





BERTJE HOUDT ECHTERNIET AF EN ZAAGT PELAGIE DE OREN VAN DE KOP OM TOCH MAAR TE VERTELLEN. DE GOEDE ZIEL WERKT DAN GELIJK EEN PAARD OM TIJDIG GEDAAN TE HEBBEN EN DAN BERTJES FANTASIE VOL TE STAPELEN MET KLEIN DUIMRIJS, GULLIVERS, SPREKENDE DIEREN, HEKSEN EN SPOKEN, RIDDERS EN DRAGEN.



13

DAN LOOPT HIJ NOG EEN EINDJE DE STRAAT OP OM AL DIE SCHONE SPROOKJES IN ZIJN BOLLETJE NOG EENS TE VERWERKEN. TOT OPEENS ----



Amaai-amaai mijn buik! Snotneus! Ben je zat? Dan ben je zeker de zoon van Juul, de wijnhandelaar!

Verdikke, weg van hier, of ik krijg nog zijn houten pikkel tegen mijn billen!



14

Wie komt daar zo recht door de winkel naar achter?



Dag mensen!

Oei, ik hang eraan, die heeft mij gevolgd!

Haha, Otto, mijn broer!! Kom binnen!!



Pffft, wat een geluk het is maar een oom!

Is het waar, oom Otto, dat kan ik dat je nog in de geloven, ik was in oorlog gevochten de Keizerlijke wacht van Napoleon, hebt?



15

En tijdens de laatste slag van Waterloo! Oei-oei-oei zie, daar heb ik wat meegemaakt, Manneke lief, ik durf er bijna niet meer aan denken!



DE VIJAND BESCHOOT ONS VAN ALLE KANTEN EN TOCH MOESTEN WE VOORUIT.



DE OBUSSEN VIELEN ALS REGENDRUPPELS TUSSEN ONS.



PLOTS ONTPLOFTE ER EEN VLAK NAAST MIJ. IK VLOOG WEL VIJF METER HOOG EN KWAM DAN, PARDOES, OP DE GROND TERECHT. MAAR MIJN BEEN WAS AAN FLARDEN.



ZE HEBBEN HET TER PLAATSE MOETEN AFHAKKEN ... OF MIJN PIJP WAS UIT !



IN PAAR UREN NADAT DE KINDEREN TE BED LIGGEN.



Moe-oe, onze Bertje is weer uit zijn bed gevallen! Hij droomde van de oorlog! En dat ze zijn been moesten afhakken!

Juul, binnen enkele maanden wordt ons Bertje 6 jaar. Als de school heropent, mag hij gaan!



Dag meester, ik breng u een nieuw leeuwke om te temmen.



En wat zit er zoal in dat leeuwke? kan hijal iets?



WANNEER HET NIEUWE SCHOOLJAAR START, BEGINT OOK VOOR BERTJE EEN NIEUW LEVEN. HIJ WORDT STEEDS MAAR NIEUWSGIERIGER NAAR WETENSCHAP EN KENNIS !



MEESTER MALFAIT ONDERVINDT VLUG WELK LEEUWKE HIJ IN ZIJN KOOI HEEFT.



HET DUURT DAN OOK NIET LANG OF OP ZEKERE DAG SCHIET HIJ OP WEG.





EN IN 'T TWEEDE JAAR OOK ! EN 'T DERDE OOK !!! EN 'T VIERDE !!!! EN IN 'T VIJFDE !!!!





DE EERSTE MAANDEN IN DE
VOORBEREIDENDE KLAS WAREN
GEWELDIG ZWAAR VOOR DE VLAAMSE
JONGENS. GELUKKIG VOOR BERTEN
WAS ER PROFESSOR GUST FLAMEN,
EEN VRIEND, DIE GEREGLD

EENS OP
BEZOEK
KWAM.



25

Berten jongen, de moed niet laten
zakken hoor! Daarbij, de Franse
taal is ook een mooie taal en onze
eigen moedertaal vergeten, dat doen
we toch nooit. Zie, ik heb weeral
een gedicht geschreven in de
wonderzoete
Vlaamse
taal.

Je bent een echte
artiest, meneer Flamen.



Ik ben nog maar een groentje!
Je moest de gedichten eens lezen
van Guido Gezelle, die hier acht jaar
geleden nog professor was. Dat is
een dichter zoals er nog nooit een
bestaan heeft.

Ja, ik weet het nog.
Hij is nu onderpastoor
te Brugge.



Maar wat zeg je van Berten? Hij
heeft ook al eens enkele regels
aan elkaar gerijmd.

Ja, er zit iets in
En wacht ... tot
volgend jaar ...



26

... als hij bij mij zit, dan zal ik
hem eens speciaal onder
handen nemen. En wie weet ...
misschien wordt hij
een tweede Gezelle!



Wel, dat zou ik
ik willen worden ook wel
moe. Een groot kunstenaar,
zou als Gezelle. zover geraken
er niet veel!



DE DRIE VOORBEREIDENDE FRANSE KLASSEN
ZIJN VOORBIJ. PROFESSOR FLAMEN BLIJFT
BERTENS TROUWE RAADSMAN. IN DE ZESDE
LATUNSE (1870-1871) MAAKT EEN ANDERE
PROFESSOR EEN VLUCHTIGE VERSCHIJNING IN
ZIJN LEVEN!

Jongens, uw professor is ziek. Professor
Hugo Verriest van de Poëzie zal
hem enkele dagen vervangen



27

ALS VERRIEST TOT DE JONGENS SPREEKT
IS DAT ZO HELEMAAL ANDERS.
ZULK EEN GEDACHTEN-EN WOORDEN-
VLOED WAS HUN ONBEKEND EN ALS
GENAGELD ZITTEN ZE OP HUN BANKEN



... EN BERTENS POTLOOD
GAAT ONVERPOOSD OVER
HET PAPIER

Daarvan mag ik geen
woord verliezen, dat
zou werkelijk zonde zijn.



HET VOLGEND JAAR, IN DE VIJFDE LATIJNSE GEBEURT ER IETS DAT ZIJN, DOOR DE VERFRANSTE OPVOEDING GEHEEL VERDRONGEN, VLAAMS BEWUSTZIJN DOET HERLEVEN: DE ROMAN VAN HENDRIK CONSCIENCE VERSCHIJNT! DE KERELS VAN VLAANDEREN.



28

Berten, luister eens ... zeg hee! luister dan toch ... Berten! ... Verdorie, nu zit die al een halve dag te lezen zonder opzien. Maar, hoor jij niet meer? Wat mankeer jij toch?



't Is uit! Wonderbaar! Haha, dat waren mannen. Weg met de Lelieaarts en leve Vlaanderen!!



OPTWEEDE KERSTDAG WORDT DE VLAMING IN BERTEN GEHEEL WAKKER GESCHUD

Hé Berten! Ga je vanavond mee naar « tParadijs »? Hugo Verriest spreekt er!



29

EEN HELE MASSA STUDENTEN EN VLAAMS GEZINDEN DROMT HET ZAALTJE BINNEN OM DE VERGADERING VAN DE BOND DER WESTVLAMINGEN BIJ TE WONEN. 'T ZIT PROPVOL!



Ja, vrienden, eertijds heeft er een volk bestaan, edel en groot, de wereld rond bekend. Vijf, zeshonderd jaar terug bestond er geen plaatsje op de wereld waar men de Vlaming niet kende, waardeerde en prees!



Dat volk had vrijheid!
Dat volk had macht!
Dat volk had kunst... had taal!...
had godsdienst, had eigen
gedaante, inborst en opvoeding! Zo
heeft er dan een volk bestaan, dat
van boven tot beneden één en
Vlaams was!
Dat volk moeten wij doen herleven!
Dat groot edel volk moet wederom
onder de zon komen, leven, roepen,
spreken, werken, in een woord:
Bestaan!
Geen ander volk, geen nieuw volk!...
Dat volk!!!

EN AL DE GROTE VLAAMSE FIGUREN, DOOR VERRIEST GESCHETST KRIJGEN VASTE VOET IN BERTENS VERBEELDING EN BRENGEN HET GROTE KEERPUNT IN ZIJN LEVEN. BREYDEL EN DE CONINCK, VAN ARTEVELDE, YOENS, SNEYSENS, ALLE GROTE VLAMINGEN.



ENKELE WEKEN
LATER IN FEBRUARI
1873, HOUDT HUGO
VERRIEST EEN
TWEDE LEZING
OVER DE VLAAMSE
BEWEGING.
DITMAAL VOOR
DE KRING DER
VOLGELINGEN.



31

Gelijk het bloed springt uit het hart, en
vloeit door geheel het lichaam, Roeselare
zou het hart moeten zijn van de Vlaamse
opstand, en zijn gevoelens, leven en vuur
zenden door heel Vlaanderen!



Wel, aan u Vlamingen, kerels van Roeselare,
zeg ik: Jij kent uw macht niet!
Indien je zou willen, werd je het hoofd
en het hart van Vlaanderen!



EN VERRIEST
VERMOEDT
NIET DAT EEN
VAN ZIJN
JONGSTE
TOEHOORDERS
KORTE JAREN
NADIEN HET
HOOFD EN HET
HART VAN DE
VLAAMSE
OPSTAND ZOU
WORDEN.



Die Verriest toch! Hij heeft mij
weer geraakt tot in 't putteke
van mijn ziel, mijn Vlaamse ziel!



32

EN VAN TOEN AF ROEREN DE WOORDEN VAN
HUGO VERRIEST EN CONSCIENCES
KERELS VAN VLAANDEREN VOORTDUREND
IN ZIJN GEEST. DE KERELS MET HUN
SNEKKEN UIT HET VERRE VERLEDEN, DE
WOESTE NOORDZEE MET HAAR STRAND
EN DE BLAUWVOETEN LATEN HEM
GEEN RUST.



BERTENS GROEIENDE VLAAMSE
GEDACHTE KRIJGT HAAR VOLLE
ONTPLOOIING IN DE «POEZIS» OF
«DICHTSCHOOL» IN 1874-1875.

En dit jaar hebben we Verriest als
leraar Vlaams! Alle geluk aan ons.



Mannen, 't is niet genoeg dat we les
krijgen van Verriest we moeten ook lid
worden van de lettergilde Sint-Jan.

(Ja, daar wordt onze moedertaal
nog feller bestudeerd!

En Verriest is
voorzitter!



33

Moeder, 'k ben lid van de lettergilde!
Ik heb geen tijd om te eten. Ik moet
eerst wat anders doen!



BERTEN VLIJGT ZIJN KAMER
BINNEN EN ZET ZICH AAN 'TWERK.
ZIJN EERSTE GROOT GEDICHT
"KERELSMAL"



'S AVONDS ZAL HIJ HET IN DE
LETTERGILDE VOORDRAGEN.

.... Onze vaders woonden ginder,
ginder ver alover zee ;
en zij kwamen eens gevaren, en
zij zagen Vlaandrens ree,



34

Vlaandrens zee en d'hooge duinen ;
uit hun schuiten stapten zij
klommen op die hoge duinen, ende
spraken « Bouwen wij
hutten ginder in die vlamen, hutten
op het strange hier »



En zij bouwden hunne hutten op
het woeste Noordzeestrand
Ende noemde met hunne name
dezen grond : Kerlingaland !



Proficiat, uw gedicht is prachtig, Berten.
Gij zijt de nieuwe Vlaamse kerel !



35

(Zo zouden wij moeten zijn,
meneer Verriest, gelijk
die kerels van vroeger !

Zij leefden met de zee en kenden
haar geheimen, doorkruisten ze moedig
en verstonden de tekens van de
nakende stormen. En voor de storm
losbrak, hoorde men hun
waarschuwend stemmen :
« Vliegt de blauwvoet ? Storm op zee ! »



Hoera ! Bravo ! Vliegt de
blauwvoet ? Storm op zee !!



EN ZO NEMEN DE STUDENTEN HET
WACHTWOORD DER OUDE KERELS OVER . HET
WACHTWOORD DAT DE ZWIEPENDE SLOGAN ZOU
BLIJVEN VOOR DE VERDERE STRIJD IN
VLAANDEREN .



36

Vliegt de blauwvoet ?
Storm op zee !!!

EN BERTEN DICT VERDER , GEEFT
VOORDRACHTEN EN LAAT ZIJN
KERELSLIEDEREN OP MUZIEK ZETTEN .
DIT BELET HEM ECHTER NIET IN DE
KLAS TE KAMPEN NAAR DE EREPALM .



ZIJN VERWOEDDE TEGENSTREVER ,
DIE HEM OP DE VOET VOLGT , IS
CONSTANT LIEVENS .

CONSTANT LIEVENS, DE HEILIGE,
DIE LATER NA EEN KORTSTONDIG
MISSIELEVEN IN INDIE 27.000
HEIDENEN BEKEERDE .



OOK BUITEN DE COLLEGEMUREN WORDT ER VOOR VLAANDEREN GEWERKT WANT IN 'T VOORJAAR 1875 WORDT HET DAVIDSFONDS GESTICHT. DOCH BINNEN DE COLLEGEMUREN ZOU DE STRIJD VOOR GOED LOSBARSTEN. HET SCHOOLJAAR LOOPT TEN EINDE...

Mannen, tfeestvande En onze klas moet Superior is nabij! het dit jaar inrichten.



37

Er moeten liederen, dichtjes en een feestrede worden gemaakt, en borden getekend!

Ja, maar luister, tot nu toe werd altijd alles in 't Frans gedaan.



Dit jaar zal alles in het Vlaams zijn!

Goed Berten, we moeten laten zien dat we Vlamingen zijn!



Zie 'k heb al twee liederengedicht. «Het lied der Vlaamse Zonen» en «Het lied der Dichters». De Surveillant heeft de tekst goedgekeurd.

(Naar de muziekleraar!)



38

Meneer DeStoop, hier de liederen voor tfeest. Zet ze eens op muziek. Haha, 't zijn Vlaamse. Daar zal ik monumenten van maken zie!



ALLES SCHIJNT IN ORDE TE KOMEN DOCH ER KOMT 'N KINK IN DE KABEL...

Zeg dat Waals Verdorie, die zullen studentje daar we eens beetnemen is smoorverliefd!



We zullen een spottlichtje maken. In 't Frans anders verstaat natuurlijk! die verliefde jonker er niks van!



39

HET PAPIERKE WORDT DOORGEGEVEN. 'TGAAT HEEL HET COLLEGE DOOR.



Haha, da's goed! 't Waaltje zal er niet graag bij zijn!



HET PAPIERKE KOMT ECHTER NOG IN ANDERE HANDEN...



DIE VAN DE SUPERIOR, OOK 'N WAAL.





Meneer Verriest, mogen wij dan niet eens als Vlamingen in ons eigen Vlaanderen leven?



Kom, de moed niet opgeven, kerels. Ik sta u bij! Vlaanderen moet en zal herleven!



DROEVIG TREKT BERTEN NAAR ZIJN KAMER EN DICHT ZIJN "EERSTE MARTELAAR" OPGEDRAGEN AAN JUUL DE VOS.



HET GROOT VERLOF BREEKT AAN.



We moeten werven! Onze Blauwvoeten moeten aangroeien!



En vliegt de Blauwvoet... vliegt de Blauwvoet!... Storm op zee!!



EN DAG NA DAG REIST BERTEN HET LAND AF OM OVERAL DE STUDENTEN VOOR ZIJN GEDACHTTE TE WINNEN.

OM DE GEWORVEN LEDEN BIJEN TE HOUDEN STICHT BERTEN EEN TIJDSCHRIFT "DE VLAAMSE VLAGGE"



GEREGELD HOUDEN DE BLAUWVOETEN BIJENKOMSTEN OP GEHEIME VERGADERPLAATSEN



Ginder in het bos is het! Haast je! Berten, de hoofdman, is al aangekomen!



De naamafroeping is gedaan,
Berten, geen enkele Blauwvoet
ontbreekt.

Goed, we beginnen!



49

God, onze Heer, Gij zijt de Heer
der Heren,
Gij draagt de wereld op uw
hand;
Licht ge opeen volk, het bloeit
in roem en ere,
Keert gij uw blikken, 't stort in
't zand!



God, onze Heer, Gij loecht weleer op Vlaanderen.
Toen was het machtig, schoon en fier.
Klusters en juk, het sloeg ze ruw aan
spaanderen: « Vrijheid en Nering »
klonk het hier!



God, onze Heer, wil 't jong geslacht
aanhoren:
Red Vlaanderen uit zijn diepe
val.
Zegen de eed door allen trouw
gezworen:
Vlaanderen, Vlaanderen
boven al !!!



50

Vlaamse makkers, we zijn
hier om onze zielen te kneden,
en mannen te worden.
Vlaanderen heeft eerstdaags
mannen nodig en
rekent op u!



Steek het je toch eens goed in het hoofd dat
jullie almachtig bent! Eens zijn jullie de
leiders van het volk, zullen jullie het opvoeren
waar jullie willen! De toekomst is aan ons!
Zo helpe ons God!



WANNEER DE VERGADERING
EINDIGT ZWEREN ALLEN TROUW.

Vlaanderen boven al,
tot in de eeuwigheid!



51

EN IN DE STILLE ZOMERAVOND TREKKEN
ZE NAAR HUIS, VOL MOED EN STRIDLUST.

♪² Ei, het lied der Vlaamse zonen...
♪... met zijn wilde Noordertonen! ♪²



MAAR BERTEN DENKT VERDER

Niet alleen de studenten
het hele Vlaamse
volk moet wakker
worden! Maar hoe?



Jaren geleden maakte ik
speelstukjes voor mijn
poppenkast en de kinderen
luisterden ... Nu zal ik
toneelstukken schrijven en
de volwassenen zullen
luisteren !



52

GANSE DAGEN, JA NACHTEN WERKT
HIJ AAN DE OMWERKING TOT EEN
STUDENTENTONEEL VAN DE
HISTORISCHE ROMAN VAN DELCROIX
« PHILIPINNE VAN VLAANDEREN »



VERDER DICT HIJ EIGEN TONEELSTUKKEN ;
« DE ONDERGANG DER KERELS »
« DE BRUGSE METTEN » EN « DE STUDENTEN
VAN WARCHAU »

Berten, overwerk je niet ! Seffens
liggen uw hersenen
(onderstenboven !)



En wat nu weer ?

Decors maken voor
mijn toneelstukken.

53

Sapristie, wat gaje
nu nog allemaal
aanvangen ? Hier,
drink een stevigesk
't zal je deugd doen.



En nu ga ik mannen uitzoeken
rollen aanleren, herhalen en
herhalen en dan Vlaanderen
afreizen tot de vakantie
uit is !



EN DE "VERLOF-SINT-JANSILDE" TREKT ZWAAR
BELADEN DOOR 'T WELIGE VLAAMSE LAND OM OVERAL
ZIJN FIER VERLEDEN TE VERKONDIGEN EN HET
VOLK HEROP TE WEKKEN.



54

DE VOORSTELLINGEN ZIJN
ONTROEREND EN PAKKEND.
EENVOUDIGE BOEREN ZITTEN
MET GEBALDE VUIST TE
LUISTEREN. MOEDERS
DRUKKEN HUN KINDEREN
ANGSTIG AAN DE BORST.



ZELFS DE PERS SCHRIJFT
ALLE LOF.

Men moet zulk een
spel gezien hebben. De bom-
volle zalen vol vuur en drukte
aanschouwd hebben, de
eindeloze toejuichingen
aanhoord hebben, zodat de
spelers tot achtmaal wer-
den teruggeroepen door
een dreunende Vlaamse
Leeuw !

DAT ALLES IS TE DANKEN
AAN DE WERKKRACHT VAN
EEN NEGENTIENJARIGE
JONGEN : BERTEN RODENBACH.

HET NIEUWE SCHOOLJAAR 1875-76
BREEKT AAN. VERRIEST IS HUN LERAAR.

Blauwvoeten, we zullen dit jaar
meer dan ooit beziel blijven
voor de Vlaamse zaak!



DE SUPERIOR DENKT ER ANDERS OVER

Deze woelmakerij moet afgedamd
worden. Wie nog van die
Blauwvoetlieden zingt zal
gestraft worden. De lettergilde
Sint-Jan is verboden. Gedichten
over Vlaanderen zullen niet
meer voorgedragen worden.



De boeken van Conscience zijn niet
meer toegelaten, vooral "De
Vlaamse leeuw" en de "Kerels van
Vlaanderen" mogen niet in de
handen van de studenten komen!



Vrienden, hebt gij deze honende
maatregelen vernomen? Wel,
nu vangt voor ons de
Catacombentijd aan, wij
zullen onze ideaal niet prijs
geven! Wij blijven elkaar
helpen en aanmoedigen, en
bedenk vooral dat wij,
goddank, Hugo Verriest hebben!



Kerels, ik zie het, wij zijn als één familie,
waar allen broeders zijn ondereen!
Waar kan men nu nog beter zijn? Mijn
grootste vreugde blijft steeds in uw oog te
kunnen lezen en te zien dat ge nog
ongerept behouden hebt wat ik erin
gelegd heb.



Ik volg u niet alleen in de
klas, ook daarbuiten, in
de vakantie, in het later
leven, zover mijn oog kan
dragen.



OP ZEKERE MORGEN.

Makkers, er werd een brief voor mij
binnengesmokkeld. Hij werd eerst
naar de studenten van Leuven
gestuurd en dan naar hier.



Hij komt van een zekere Pol de
Mont van 't Klein Seminarie te
Mechelen en een Amaat Joos
van 't Klein Seminarie te Sint-
Niklaas. Zij hebben dank zij ons
tijdschrift "De Vlaamse Vlagge"
onze strijd voor Vlaanderen
vernomen.



Zij stellen voor één grote Vlaamse
studentenbond op te richten.

Mannen, ge ziet het,
overal breekt de Vlaamse
gedachte door!



Spijtig dat we daar nu niet aan kunnen denken. Maar wacht tot we uit deze gevangenis komen!



EN BERTEN ZENDT EEN ANTWOORD.

Je moet daar in Mechten wel in 't land van belofte leven om zo'n paardegedacht te durven wildenken. Wij zitten hier in de catacomben, en alles gaat in het duikertje... Doch, wacht maar tot het einde van 't jaar; eens te Leuven en 't zal wel gaan!



58

MAAR STIL ZIT BERTEN NIET. NU NOG MEER AANGEVUURD ZIT HIJ AVONDEN LANG ARTIKELS TE SCHRIJVEN VOOR DE "VLAAMSE VLAGGE" ONDER DE DEKNAAM "HAROLD". ZIJ WORDEN DOOR DE STUDENTEN VAN HEEL VLAANDEREN VERSLONDEN TOT DE LAATSTE LETTER.



DE LAATSTE DAGEN IN HET COLLEGE TELLEN AF.

Proficiat Berten, weeral de eerste van de klas. Je bent niet te kloppen.



Vrienden, kijk naar de toekomst! Wij zullen, alle 24 samen, werken voor de Vlaamse zaak, voor de toekomst van Vlaanderen.



Tien jaren zijn voorbij. Hoezee vooruit! De gevangenis is uit!!!



Meneer Verriest, gij zijt het die in m'n hart de liefde hebt gericht op ons heilig, arm Vlaanderen. Mijn erkenenis mag en kan en zal niet sterven. Zegen mij... uw kind!



60

Vaarwel, en God zegene u, Rodenbach, kind van Vlaanderen, kind van God, kind van mij!...



Adieu, Klein Seminarie! 't Is eigenlijk goed dat ik u gekend heb want door u ontdekte ik Vlaanderen.



Vader, wat zou je ervan denken, zo ik mijn snor liet groeien? Wel ev... als student van Leuven, en als toekomstige doctor in rechten en letteren...



61

zal u dat niet misstaan. 't Valt natuurlijk wel af te wachten of je zo'n prachtexemplaar als de mijne zult krijgen!...



Nee, met zulke walrusknevel ga ik niet rondsleuren. En dan dat bokkebaardje ... 'k zal 't eens afscheren!



Afblijven! Beschadig mijn voorgevel niet, 't is het mooiste sierstuk dat ik bezit!



Een goed gedacht is alles, hee!

Maar van 't een op 't ander, heb je soms geen vaatje wijn te veel?



Waarvoor? Ga je je bedrinken?

62

Nee, maar deze vakantie trek ik er weer op uit met mijn toneelgroep en na de vertoningen zijn onze kelen geweldig droog, zie je!



Vooruit, je krijgt er twee!

ONDER BERTENS LEIDING KRUIST DE « VERLOF-SINT-JANS GILDE » WEER VLAANDEREN DOOR.



63

OVERAL WAAR ZE SPELEN DRUMMEN HONDERDEN MENSEN BINNEN.



DE VAKANTIE LOOPT SPOEDIG TEN EINDE. EEN NIEUW JAAR VAN STUDIE WACHT.

Wat zal het anders zijn in Leuven. Vrij en los van elke band. En mijn eigen "kot" hebben!





NA DE EERSTE MAANDEN VAN STUDIE
FLAKKERT HET VUUR VOOR DE
VLAAMSE STRIJD IN BERTEN WEER
OP.

Er moet hier in Leuven
begonnen worden.



Ik zal mijn vriend Alois Bruwier
eens opzoeken.



Vliegt de Blauwvoet ?!

Storm op zee!
Binnen !!



Alois, weet je nog wat wij verleden
jaar te Roeselare gezworen hebben?

Ja, Berten...maar
we liggen stil...
voorlopig toch...



Stilstand is achterstand. We moeten
vooruit, voor Vlaanderen mag
niet getalmd worden!

Goed ! heb je
plannen ? Leg uit,
Berten, m'n
handen jeuken...



Om te beginnen heb ik
hier een nieuw nummer
van "De Vlaamse Vlagge",
klaar. Maar dat is nog
niets...



Hier in Leuven moet een bond
opgericht worden. We zullen met
de mannen van Roeselare beginnen,
die allen door dezelfde meester
Verriest in dezelfde school werden
opgeleid tot Vlaamse jongelingen.



ENKELE DAGEN LATER

Blauwvoeten, onze nieuwe bond stellen
we onder bescherming van Sint-Tillo,
patroon van Roeselare. Wij beogen
de Vlaamse strijd rondom ons, maar
in het bijzonder onder de studenten
van de hogeschool.



Wij zullen gebruik maken van alles wat de Vlaamse belangen kan baten. Onze leuze is dan ook "Helpe alle bate". Wij zullen ook een tijdschrift stichten "De Blauwvoet". Leve de Sint-Tillo-gilde!



70

EN ELKE WEEK KOMEN ZE BIJEEN EN TOT LAAT IN DE NACHT DREUNEN DE VLAAMSE LIEDEREN.

En vliegt de blauwvoet!
Vliegt de blauwvoet!
Stoorm op zééé!



DE SINT TILLO-GILDE GRIJPT ALGAUW IN 'T LEUVENSE STUDENTENLEVEN IN.

Ik ook!
Zeg, ik ga deze avond naar de gilde!
Ik ook!
Ik laat mij ook inschrijven!



TIJDENS HET PAASVERLOF WORDT EEN LANDDAG GEHOUDEN TE GENT MET HET OOG OP HET OPRICHTEN VAN EEN ALGEMENE STUDENTEN-BOND. MEN BESLUIT MET DEZE BOND TE WACHTEN TOT HET GROOT VERLOF. OP 5 SEPT. 1877 KOMT DAN, TE GENT, WEER DE GROTE LANDDAG. MEER DAN 300 STUDENTEN UIT ALLE KANTEN ZIJN AANWEZIG.

RODENBACH TRAD
AAN ALS LEIDER
VOOR WEST-VLAANDEREN

POL DE MONT
VOOR BRABANT

AMAAAT JOOS VOOR
OOST-VLAANDEREN

JAN DE BLOCK
VOOR ANTWERPEN



71

BERTEN WORDT TOT ALGEMENE HOOFDMAN GEKOZEN.

Ons werk is het bereiden van onze toekomst. Die toekomst is de zegepraal van de Vlaamse strijd en de Vlaamse strijd is de strijd om Vlaanderen te doen herleven in al de pracht van het eigen „zijn” en „leven”.



ROND NIEUWJAAR VERSCHIJNT "HET PENNOEN" HET VIER-MAANDELIJKS BONDSBLAD. BIJNA DE GEHELE INHOUD KOMT VAN BERTEN.



72

WELDRAN KAN MEN DE WERKZAAMHEID OVERSCHOUWEN. DANK ZIJ DE FLINKE ORGANISATIE VAN BERTEN IS DE BOND STEVIG UITGEGROEID. MEN TELT MACHTIGE AFDELINGEN TE MECHELEN, ST NIKLAAS, ROESELARE, TIELT, VEURNE, BRUGGE, DIKSMUIDE, KORTRIJK, AALST, ANTWERPEN, ST TRUIDEN.

Berten, wat ben je eigenlijk bezig? Ik? Hoe? Wat? Waar?



Man, je studeert, je leidt de studentenbond, je schrijft het "Pennoen" vol en toch zie ik dat je nog op iets anders zit te broeden. Wel, Alois, ik ben een drama aan het schrijven, 't is bijna af...



ENKELE DAGEN NADIEN

Professor Verriest^(*), 't is mij een grote eer dat u in deze kleine kring naar mijn voorlezing komt luisteren.



(*) Gustaaf Verriest, hoogleraar Nederlands, broer van Hugo Verriest

't Is een eeuwenoude Gudrun-sage die ik voor toneel herwerkt heb. Gudrun, de dochter van koning Hetel en koningin Hilde, is recht en rein, met de hemel en de zee in haar blauwe ogen, met haar tarweblonde vlechten en haar blanke handen vol adel en goedheid.



Naast hun Hegelingenland ligt Moerenland, verder Zeelanden heel ver over zee ligt Vikingerland. Deze drielanden verlangen elk Gudrun eens tot hun koningin te kronen.



De eerste is koning Siegfried. "Grote koning Hetel, ik bidu, laat Gudrun mijn vrouw worden en zij zal naast mij tronen als koningin van Moerenland." Maar koning Hetel verjaagt Siegfried. Deze zweert: ik zal mij wreken!..



De tweede is Hartmoet, zoon van Lodewijk, koning der Vikingers. Hij komt met zijn snekken geladen met koffers vol rijke geschenken.



Even wild gaat koning Hetel te keer en laat zijn honden los om de Vikingers naar hun snekken terug te jagen.



De derde is Herwig, koning van Zeeland. Hij komt op bezoek bij koning Hetel en ziet Gudrun. Hij spreekt met haar en zij is vol liefde voor Herwig.



Dat valt spoedig koning Hetel op en hij zendt ook Herwig wandelen. Deze zweert ook: ik zal mij wreken!



Hij brengt zijn groot leger op de been en overrompelt Hetel in zijn burcht.



- Wat wilt gij? vraagt Hetel.
- Uw dochter Gudrun wil ik tot koningin van Zeeland kronen!
- Gij zijt een onverschrokken man. Ik schenke u mijn dochter tot vrouw.



Er wordt besloten dat Herwig over een jaar zijn verloofde zal komen halen.

Het nieuws van de verloving bereikt Siegfried van Moerenland. Woedend valt deze met zijn leger Zeeland binnen om Herwig te verslaan.



Koning Hetel hoort wat er gebeurt en ijlt ter hulp. Siegfried moet nu wijken voor de overmacht en moet zich terug trekken tot binnen de grenzen van zijn rijk, waar hij zich verschanst in zijn sterkste burcht.



Hetel en Herwig besluiten de burcht omsingeld te houden tot Siegfried door honger en gebrek overmand om genade zal smeken.

Doch, op een morgen strompelt een bode uit Hegelingenland vermoeid voor de tent van koning Hetel.



- Koning Hetel, ik breng u een droeve mare. Desnekken der Vikingers zijn onder bevel van Hartmoet op onze kust geland. Uw rijk is verwoest en leeggeplunderd en Gudrun werd gevangelijk meegevoerd!



De Vikingers hebben alle buit aan wal gezet op het eiland Wulpenzand. Zij wachten op nieuwe snekken om de gehele buit op te laden en naar het noorden terug te keren.



Hetel brengt zijn bondgenoot Herwig op de hoogte en samen sturen ze een man naar de schansen van de omsingelde burcht. Deze roept dat hij koning Siegfried wil spreken.



De gezant wordt binnen gelaten.
-Mijn beide Heren wensen vrede
met u te sluiten, daar de Vikinger
Hartmoet Hegelingenland heeft
verwoest en Gudrun ontvoerd.



Siegfried, op 't punt zich over te
geven, is verheugd. Hij gaat naar
de koningen toe, brengt hulde aan
Hetel en erkent hem als Suzerein.
De vrede, tussen hen, is gesloten.



Hetel en Herwig breken in allerijl
op en zeilen naar Wulpenzand. De
Hegelingen en Zeelanders springen
uit hun sloepen en de kamp be-
gint reeds in de zee.



Op het kustland woedt de
strijd in volle kracht.
-Hetel, vermetel man, pas
op uw leven!
't Is koning Lodewijk van
Vikingerland die het roept.



Die kreet verstilt een poos de strijd.
Allen zien hoe deze twee koningen
elkaar met hevige zwaardslagen
bewerken.



Plots houwt Lodewijk met een vrese-
lijke slag...
Dit is het einde voor koning Hetel.



Dubbel verwoed vechten nu
de Hegelingen onder 't bevel
van Wate, de wapenmeester
van de gevallen koning Hetel.
Doch de avond valt en de strijd
moet gestaakt worden.



De Vikingers zijn sluw en midden in de
nacht brengen zij hun geknevelde gevang-
enen en hun buit in hun snekken over
en zeilen snel af.



Vol ramp en rouw keert Wate
met de Hegelingen naar zijn
land terug. Vol smart geeft konin-
gin Hilde het landbestuur in han-
den van haar zoon, Gudrun's
broer, Ortwin.



MEER DAN TIEN JAAR LATER....

Gudrun heeft steeds geweigerd de gemalin van Hartmoet de Vikinger te worden. Op zekere morgen zit ze aan het strand en ziet een bootje naderen. Twee mannen zitten er in.



't Zijn Herwig en Ortwin. Herwig wipt uit de boot en komt toegelopen roepend: Gudrun! Gudrun! Herwig! kreet Gudrun. Vol vreugde zien ze dat ze elkaar trouw gebleven zijn. -Morgen komen we u verlossen, zegt Herwig, onze vloot ligt achter de rotskust.



Gelukkig gaat Gudrun naar de burcht -Het slavenwerk dat gij mij oplegt duld ik niet meer, zegt ze tot Gerlinda, de moeder van Hartmoet, morgen word ik koningin! -Dus eindelijk sterft ge toe koningin te worden? vraagt deze. Zij ijlt naar Hartmoet en roept: Maak u klaar voor de bruiloft, mijn zoon, morgen wordt Gudrun uw bruid!



Hartmoet straalt van vreugde. Heel de nacht door is het een geloop en gesleur voor 't feest van morgen. Heel de stad drinkt en viert, zelfs de wachten op de toren. En zokomt het dat zij niet zien hoe in de dageraad de helmen glanzen van de Hegelingen en Zeelanders.



De haan kraait en Wate blaast op de hoorn. De Vikingers zijn totaal verast en worden overrompeld. Bij de eersten valt Lodewijk, koning der Vikingers, die door Herwig wordt neergeslagen.



Koningin Gerlinda loopt razend rond. Gudrun, waar is Gudrun!? briest ze. Ik wil haar doden! Zij is de schuld van onze ondergang! Hartmoet houdt z'n moeder tegen en roept: Geen haer van Gudrun worde geschonden of ik ga heen om nooit meer weer te keren!



Gejaagd volgt Gudrun, van uit een toren, de strijd. Op een uiterste hoek is een laatste kamp aan gang. Herwig en Hartmoet. Beiden vechten als leeuwen.



Na 'n hele tijd begint Hartmoet teken van vermoeinist te geven. Herwig verslapt geen ogenblik. Hartmoet is een verloren man. Op dit beslissende ogenblik ijlt zijn zuster Ortroen naar Gudrun en smeekt haar tussenbeide te komen.



Herwig, Hartmoet, ik beveel, schei uit! roept Gudrun. Zij daalt de wenteltrap af en gaat tot de kampers.



Ik wil niet dat Hart moet sterft, zegt ze tot Herwig. Hij is steeds goed voor mij geweest en zijn zuster Ortroen eveneens. Hart moet geeft zich gevangen en de strijd is afgelopen.



's Anderdaags vaart de vloot der Hegelingen en Zeelanders huistoe. Op de kust van Hegelingenland komt de oude koningin Hilde haar dochter tegemoet. Het geluk is weer gekeerd en de bruiloft van Gudrun en Herwig wordt zonder uitstel gevierd.



EN DIT IS DE GUDRUN-SAGE DIE BERTEN RODENBACH INSPIREERDE EN DIE HIJ HERSCHIEP IN EEN MACHTIG DRAMA.



85

Berten, dit werk moet je insturen voor de toneelprijskamp door de stad Antwerpen uitgeschreven! Dadelijk!



86

EN TIJDENS DE VAKANTIE, TERWIJL BERTEN MET ENIGE VRIENDEN OP BEZOEK IS BIJ AMAAT VINCKE, ONDERPASTOOR TE DUDZELE, WORDT DAAR EEN TELEGRAM AFGEGEVEN VOOR BERTEN...



S'AVONDS BRENGT DE DORPSFANFARE HEM EEN SERENADE. HEEL DUDZELE IS IN FEEST.

TIJDENS HET 3^e JAAR TE LEUVEN VERZORGT BERTEN DE JAARGANG VAN "HET PENNOEN", GEEFT ZIJN EERSTE GEDICHTEN "UIT EN MAAKT OOK KLEINE TONEELSTUKKEN VOOR ZIJN SPELERSGILDEN WAARONDER "BREVDEL EN DE CONINCK" DAT BEKROOND WORDT.

87

OP 'T EINDE VAN HET SCHOOLJAAR IS HIJ HELEMAAL AFGEEMAT.

Berten, je bent uitgeput van 't vele werken. Rust nu of je geraakt nog in 't putteke.

Dat komt in orde, Alois, maak je niet bezorgd.



NA DE VAKANTIE ECHTER HEEFT HIJ EEN DROGE HOEST DIE BLIJFT DUREN.

Je moet je verzorgen. Ik zie dat het niet pluis is! Bah...

't is niets... enkel een verkoudheid...



ZIJN TOESTAND VERERGERT EN IN NOVEMBER LIGT HIJ NEERGEVELD IN 'T ZIEKBED.



ALOIS BRUWIER, Z'N BESTE VRIEND,
BEZOECT HEM DAGELIJKS.

Je gloeit van de koorts. Nee, ik kan
Leg toch dat werk niet... 'k moet
neer! mijn "Gudrun",
herwerken en
verbeteren.



DE DAG NADIEN

'k Zal hier wel niet
meer weerkomen...



DE KWAAL NEEMT TOE.
BERTENS MOEDER KOMT
MET EEN ZIEKENZUSTER
NAAR LEUVEN OM OP
HEM TE PASSEN.



Mevrouw, zijn toestand is gevaarlijk.
'k Zou hem naar huis overbrengen,
wellicht gaat het hem daar beter.
'k Zal voor morgen een heel
compartiment in de trein bestellen.



'T IS EEN TRIESTIGE
GRIJZE LENTEDAG
TOEN DE TREIN ZIJN
NOG TRIESTIGER LAST
NAAR VLAANDEREN
VERVOERT.



NOG ENKELE MAANDEN WORDT BERTEN DOOR
ZIJN MOEDER VOL TEDERE TOEWIJDING VERZORGD.

Ach, moeder, ik had zo gaarne vijf jaar
blijven leven, alleen maar om de plannen die
in mijn hoofd zitten uit te werken!



VELE VRIENDEN BRENGEN EEN
LAATSTE BEZOEK. OOK ALOIS BRUWIER.

Treur niet om mij, ik sterf gerust.
Ik heb mijn plicht gedaan, alles
vergeven aan wie mij misdeed en
voor Vlaanderen gedaan wat ik
kon. Zet gij nu, trouwe vrienden,
dapper onze Vlaamse strijd
verder en Vlaanderen zal her-
leven! Alois, vaarwel....



TWEE DAGEN LATER TREKT HUGO
VERRIEST DOOR DE STRATEN MET
DE LAATSTE H. SACRAMENTEN.



Dat is voor Bertens
Rodenbach... Och En nog zo
God... ocharme jong... nog
toch!... geen 24 jaar...

DIE NACHT, EVEN VOOR MIDDERNACHT,
SLUIMERT HIJ ZACHTJES EEN NIEUW
LEVEN IN.



'T IS 23 JUNI 1880.

ALS EEN DONDRSLAG
VALT HET NIEUWS IN
VLAANDEREN.
BERTEN RODENBACH
IS DOOD.

"Hij stierf zoals hij
geleefd heeft, als
goed Vlaming en
goed kristen," snikt
E.H. Lamsen in het
Klein Seminarie, als
hij de droeve mare
aan de studenten
meedeelt.

OP 26 JUNI 1880 WORDT BERTEN RODENBACH
BEGRAVEN. HONDERDEN EN HONDERDEN VOLGEN IN

Here God, waarom onze
grootste hoop, het hoofd
van Vlaanderens jeugd ontnomen?...
DE STOET.



VLAK ACHTER DE KIST STROMPELT HUGO
VERRIEST.

Wat ging hij worden? De dichter,
de ziel, het hart, de geest, het
woord van het herlevende
Vlaanderen?...



HIJ IS HET GEWORDEN EN
GEBLEVEN: DE ZIEL EN HET
WOORD VAN HET HERLEVENDE
VLAANDEREN. DOOR ZIJN
LIEDEREN EN GEDICHTEN
DIE VLAANDERENS JEUGD
IMMER BLIJFT UITGALMEN.
GEEN VLAAMS STUDENT NU
OF HIJ ZINGT BERTENS
"BLAUWVOET" EN ZIJN "KLOKKE
ROELAND" ZIJN "LIED DER
VLAAMSE ZONEN" ZIJN KERELS-
LIEDEREN, ZIJN STRIJD-EN
STAPLIEDEREN EN ZIJN
STUDENTENLIEDEREN.

IN SEPTEMBER 1888 WORDT ZIJN PRAAL-
GRAF OPGERICHT.



OP 22 AUGUSTUS
1909 ONTHULT
ROESELARE ZIJN
STANDBEELD.



